

Ik gun jullie ...

Geplaatst op 2 december 2020



Corona, corona en nog eens corona. Bijna iedereen die ik ken, heeft er zijn buik van vol.

Maar er is gelukkig meer. Er zijn lichtpuntjes, als je ze maar wilt zien. Laatst was er dat mooie initiatief van de [zingende huisarts en een aantal musici](#). Nu viel mijn oog op een andere kunstuiting die ik jullie niet wil onthouden: een tentoonstelling over kleur in de beeldende kunst. Immers: ook beeldende kunst kan je even uittillen boven de misère

van corona. En dat gun ik iedere (aankomende) zorgprofessional.

De tentoonstelling in Galerie LUMC, met de naam [Color UP](#), is de eerste in een reeks, gewijd aan waarneming. Hoe zien wij kleur? Wat betekent kleur? Heeft het beschouwen van kleur een relatie met het welzijn van de mens? De tentoonstelling is samengesteld door gastcurator Marianne Roodenburg. Zij selecteerde acht kunstenaars die kleur centraal stellen in hun werk.



Medewerkers en patiënten van het Leids Universitair Medisch Centrum kunnen de tentoonstelling in de galerie bezoeken. Voor extern publiek is de expositie online te zien: Marianne Roodenburg neemt de kijkers mee op een tour en zoomt daarbij in op de details van de kunstwerken.

Er zijn vast ook kunstliefhebbers onder de cliënten, bewoners, patiënten en hun naasten van zorgorganisaties ActiVite, DSV|verzorgd leven en Topaz. Leuk misschien om met hen samen de clip hieronder te bekijken en samen te genieten van wat kunst soms kan betekenen. In ieder geval levert dit goede gespreksstof op en ... het is weer eens wat anders dan corona!

Foto bovenaan: werken van Marianne Roodenburg en Suzan Drummen.

Foto eronder: werken van Sigrid Calon, Esther Tielemans en Evi Vingerling.

Beeld: Galerie LUMC.

Meer artikelen over de thema's met trefwoorden:

Thema's: [Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®](#)

Trefwoorden: [Waarde-vol onderwijs Leiden](#)